

1965

2015



ORCHIDEEËN

Kring NO-Brabant

jubileumeditie – september 2015



Bezorgtijden:

- voor de middag tussen 10:00 en 12:00 uur
- na de middag tussen 14:00 en 16:00 uur
- late namiddag tussen 16:30 en 19:00 uur

Geopend:

- | | | | |
|------------|-------------------|-------------|------------------|
| • Maandag | 13:00 – 18:00 uur | • Donderdag | 9:00 – 20:00 uur |
| • Dinsdag | 9:00 – 18:00 uur | • Vrijdag | 9:00 – 19:00 uur |
| • Woensdag | 9:00 – 18:00 uur | • Zaterdag | 9:00 – 17:00 uur |



Nieuwe Hescheweg 7
5342 EB Oss
Tel: 0412-622061
Fax: 0412-636849
E-mail: josina.oss@home.nl



Tuincentrum Overvecht Boxtel
Vuurijzer 4 (A2 - afslag 25)

UITNODIGING

KRINGAVOND VRIJDAG 18 SEPTEMBER

**In buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 17.30 uur**

Jubileumfeest – 50 jaar Kring Noord-Oost Brabant

Let op: De aanvang van deze avond is vroeg. Aankomst 17.30 u en diner om 18.15u. Daarna hebben we een kringavond met keuring van de planten, het kiezen van de beste 3 planten, een doorlopende fotoshow en de prijsuitreiking van de fotowedstrijd en natuurlijk is er gelegenheid om de show alvast uitgebreid te bekijken.



Dendrobium sulcatum (foto NH)

Zoals iedere kringavond is er materialenhandel en loterij

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Als dat wat we in gedachten hebben qua showtafel waar wordt, dan zal het een spetterend geheel worden. Dat mag dan ook wel, 50 jaar als kring is een behoorlijke mijlpaal en daar hoort een mooie tentoonstelling bij.

Trots mogen we in ieder geval zijn en zeker als je de geschiedenis van onze vereniging in oenschouw neemt zoals die door Gerard verderop is beschreven. We zijn toch de bakermat van een twee andere kringen geweest. Ook dit lezen we in zijn schrijven. Toch leuk!

Net zo als andere verenigingen hebben we in het vorige decennium behoorlijk ingeleverd qua ledenaantal, maar bij ons blijft dat de laatste jaren ongeveer constant en onze financiële positie is uitstekend. Al met al een gezonde vereniging.

Dat houdt niet in dat we op onze lauweren kunnen rusten. We moeten actief blijven en zorg dragen voor de continuïteit van onze kring. Ik ben daarom blij met de vele vrijwilligers en mijn medebestuurders die zich keer op keer voor deze kring inzetten.

Voor mij is het een privilege om juist op dit moment voorzitter te mogen zijn van "Kring Noord Oost Brabant".

Ik wens jullie veel plezier op onze "jubileum" kringavond.

Huub Boesten, voorzitter

WOORDJE VAN DE REDACTIE

Op dit moment leest u het jubileumboekje van onze Kring Noord-Oost Brabant. We vieren dat in 1965 deze lokale orchideeënvereniging gestart is. Maar nog veel meer vieren we dat we nu, vijftig jaar later, nog steeds een bloeiende vereniging hebben. Daar mogen we trots op zijn met zijn allen.

Met veel plezier heb ik voor u dit boekje mogen samenstellen met bijdragen van leden. U leest in dit blad en kleine bloemlezing uit de geschiedenis van de kring, en twee persoonlijke verhalen met persoonlijke geschiedenissen. Verder een klein verhaaltje over een orchidee met goud. Op de middenpagina's vindt u een serie foto's van 'gouden' orchideeën. Hiervoor heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de website flickr.com waar je urenlang de mooiste foto's kunt bekijken.

Ondanks dat het een feestelijk nummer moet zijn, is er op bladzijde 14 een in memoriam voor Tom van Hest, een trouw kringlid dat een maand geleden overleden is. Voor Tom zelf had dat vast niet gehoeven, maar wij willen hem toch gedenken.

Ik wens u allen veel lees- en kijkplezier en bovenal een mooi jubileumfeest!

Niek Hanckmann, redacteur



JUBILEUMTENTONSTELLING

Op zaterdag 19 september houden we onze jubileumtentoonstelling in buurtcentrum Kadans. De tentoonstelling wordt door de burgemeester van Best geopend om 11.00u, waarna hij de prijzen uitreikt van de beste drie planten die op vrijdagavond uitgekozen zijn. Daarna is de feestelijke show toegankelijk voor onze genodigden en hopelijk veel belangstellenden uit de regio.

Op de tentoonstelling zijn diverse standhouders aanwezig: Jan van der Linden, diverse soorten orchideeën; Herman ter Borch, botanische orchideeën; Frans Blom, planten en zijn open kistjes; Bert van Zuylen, orchideeënboeken. Er is ook een hoek met een diashow van de ingeleverde foto's van de fotowedstrijd.

Planten voor de show kunnen op **vrijdagmorgen tussen 9.00u en 11.00u** gebracht worden. Het is niet de tijd waarop veel orchideeën bloeien. Daarom een extra oproep om planten te leveren, ook al zijn het er maar een of twee. Geef duidelijk aan of planten gekeurd mogen worden of niet. We zoeken nog **surveillanten** voor zaterdag. De show moet zaterdagavond weer afgebroken worden i.v.m. oplevering van een lege zaal voor de zondag en daarom kunnen de planten weer worden opgehaald op zaterdag vanaf 17.00 uur. Bel voor vragen over het brengen/ophalen van planten en aanmelden voor surveillant op zaterdag naar Wim (06-83365414) of Sjors (06-23250947)

WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdag 6 oktober komt de werkgroep Kweken leer je van elkaar weer bijeen in buurtcentrum Kadans in Best. De avond start om 20.00u. We vragen alle deelnemers om twee planten mee te brengen en daarover wat te vertellen. Vragen zijn uiteraard ook welkom en die zullen we samen proberen te beantwoorden.

JAARPROGRAMMA 2015

18-19 september	Jubileum!
16 oktober	Veiling
20 november	Gerard de Puit, Dracula
december	Eindejaar



OPEN DAGEN JAN VAN DER LINDEN

Vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober organiseert Jan van der Linden weer open dagen in zijn orchideeënkas. U bent van harte welkom van 10:00 tot 16:00. Voor meer informatie zie www.orchideeenvdindenden.nl

WEBSITE

Het adres van onze website: <http://www.orchidee-brabant.nl>,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.



DE GESCHIEDENIS VAN ORCHIDEEËNKRING NO-BRABANT

In het 50 jarig bestaan van onze vereniging is telkens bij een jubileum in ons kringblad teruggekeken naar de geschiedenis. En dat doen we hierbij weer. Voor nieuwe leden is het leuk om wat achtergronden te kennen, maar voor hen die al langer lid zijn, is het herinneringen ophalen en het beleven van oh-ja momenten. De in 2014 overleden Heinz Schönemann, medeoprichter, schreef na de eerste bijeenkomst van de kring:



Kring Noord-Brabant opgericht

Op 22 november j.l. kwamen, ondanks de gladde wegen, 14 enthousiaste leden en belangstellenden in Oss bij elkaar. Een tweetal leden bracht zelfs enkele bloeiende planten mee. De heer Arts een Epidendrum vitellinum, de heer Versteegh een Cymbidium elegans met een aardige hangende tros crème-gele ietwat gesloten bloemen, een Calanthe vestita var. rubro-occulata, een Calanthe sedenii harrisii en een Paphiopedilum maudiae. Ook lagen ter inzage een tiental boeken over orchideeën.

Misschien zijn door deze boeken enkele aanwezigen op een idee gebracht voor een St. Nicolaas geschenk. En er is gesproken over de vele mogelijkheden, die in de vorming van een regionale kring besloten liggen. B.v. het organiseren van bepaalde excursies, het gezamenlijk doen van bestellingen, het onderling ruilen van planten en het uitwisselen van tijdschriften.

De hoofdschotel van de avond was het vertonen van merendeels zeer fraaie kleurendia's door de heer Mayer. Deze dia's werden door hem gemaakt op de onderlinge tentoonstelling in de Leidse Hortus in oktober 1964, en op verschillende excursies van de Nederlandse Orchideeën Vereniging Tenslotte werd nog een Calanthe William Murray verloot, welwillend ter beschikking gesteld door de heer Versteegh. De opbrengst van de verloting zal gebruikt worden om de onkosten van deze avond te dekken. Besloten werd, de eerstvolgende bijeenkomst in de loop van jan. 1966 te houden. Leden, die mee willen doen wordt verzocht naam en adres op te geven. Voor zover dit alles al niet is gebeurd.

De avond verliep in een bijzonder plezierige en gezellige sfeer. Met de hulp van alle enthousiaste orchideeënliefhebbers uit N.O.-Brabant en wijde omgeving hopen we nog vaak dergelijke avonden te kunnen houden.

Heinz Schönemann was de eerste voorzitter en werd bij het 30 jarig jubileum tot erelid benoemd door de voorzitter van dat moment, Kees van Rooij. Helaas was het Heinz niet vergund om het 50-jarig jubileum mee te maken. De oprichting was dan

wel in 1965, maar de statuten zijn pas in 1986 door een notaris bekrachtigd, saillant detail daarbij is dat in de statuten het verkeerde jaartal 1964 werd genoteerd. Het document begon met de volgende ambtelijke proza:

STATUTENFASTSTELLING

Heden, de zevende november negentienhonderd zes en tachtig, verscheen voor mij, JOHANNES GERHARDUS WORTELBOER, notaris ter standplaats Veldhoven:

I. de heer FREDERICUS ANTONIUS PETRUS VAN TRICHT, geboren te Rotterdam op negentienhonderd zeven en dertig, architect, wonende Bachstraat 3, 5283 KK Boxtel;

II. de heer ARCHIBALD HERALD LESLIE GEERATHS, geboren te Batavia op vier en twintig september negentienhonderd zes en veertig, archivaris, wonende Het Struweel 11 5501 AN Veldhoven;

III. de heer JAN WILLEM ROTTEVEEL, geboren te Buitenzorg (Indonesië) op negentien november negentienhonderd een en dertig, docent, wonende Ulenpas 70 5655 JD Eindhoven, volgens hun verklaring ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de te Veldhoven gevestigde vereniging ORCHIDEEËNKRING NOORD-OOST BRABANT, verder te noemen "VERENIGING", en als zodanig die vereniging ten deze rechtens vertegenwoordigende ter uitvoering van na te melden besluit van de algemene vergadering der vereniging.

Het oudste kringblad dat in het verenigingsarchief aanwezig is dateert uit 1983. De complete jaargang is gebundeld in een A5 boekwerkje. Het taalgebruik is sindsdien wel wat vrijer geworden, zo heette Henk de Wit in die tijd nog Dhr. De Wit uit Nuland.

In het zogenaamde "register van aftreden" werd vanaf het begin bijgehouden hoe de samenstelling van het bestuur is geweest. Daaruit blijkt dat na de eerste voorzitter nog 7 voorzitters volgden, dus de gemiddelde duur van het voorzitterschap is 6¼ jaar. Maar Heinz Schönemann heeft het met 12 jaar toch het langste volgehouden.

Er zijn in die 50 jaar 9 secretarissen geweest en 5 penningmeesters. Bijzonder daarbij is dat Koos de Wit met 20 jaren de langst zittende penningmeester is, maar pas 7 jaar betalend lid is en daarvoor als gezinslid deel uit heeft gemaakt van het bestuur.

Nadat bij de oprichting in 1965 het ledental 14 was, is het aantal leden gestaag gegroeid tot een maximum van 140, dat was bij het 20 jarig bestaan in 1985 dus. Er waren wel

enkele terugvallen, mede door de afsplitsing van de kring in Tilburg (Kring Midden Brabant) in 1978. Ook kring Eindhoven 1990, nu Orchidee-
vereniging Brabant Zuid-Oost is voortgekomen uit onze kring. Thans is het aantal leden weer gedaald tot 66 leden.

Dat onze kring "Noord-Oost Brabant" heet, is gelegen in het feit dat de oprichting plaats vond in Oss waarbij de toenmalige leden hoofdzakelijk uit de omstreken van Oss kwamen. Het eerste vergaderonderkomen was dan ook in Oss in café de Korenbeurs. Daarna zijn de volgende locaties het vaste onderkomen van de kring geweest: Oss, de Korenbeurs en nog vier andere locaties; Heesch, hotel Brabant; Valkenswaard, hotel Riche; Boxtel, hotel van Boxtel; Eindhoven, café restaurant Ramona en "de Ronde"; Veldhoven, de Schalm; Best, buurthuis De Voeg, en heden buurtcentrum Kadans. Het buurtcentrum Kadans in Best blijft hopelijk nog lange tijd onze vaste vergaderlocatie, groot genoeg om al onze huidige en nog vele nieuwe leden te ontvangen.

Gerard de Puit, secretaris

HET IS NIET ALLES GOUD DAT ER BLINKT

Ooit stond hij op een van onze shows bij Coppelmans. In een glazen kistje met een zaklamp en een beschrijving: *Macodes petola*, een kleine juweelorchidee met onooglijke bloempjes. Een plantje waar je toch gemakkelijk overheen zou kijken als er niet dat glazen kastje en die zaklamp waren geweest.

Het plantje komt in de natuur voor in heel Zuidoost-Azië, van Maleisië tot de zuidelijke eilanden van Japan vooral in het lagere deel van beboste berggebieden. Het houdt daarom van een warm en relatief vochtig klimaat en het verdraagt geen zon. De verzorging is vergelijkbaar met de veel verkochte *Ludisia*, maar *Macodes* is wat gevoeliger voor droogte omdat het rhizoom niet zo dik en vlezig is als bij *Ludisia*. Toch is het niet de

meest moeilijke plant en met een beetje zorg ook gewoon op de vensterbank goed te doen.

De bloemetjes stellen niets voor. Per stuk nog geen centimeter groot en hooguit 10 tot 15 stuks aan een iel bloemstengeltje. Vooruit, de blaadjes zijn, zoals bij alle juweelorchideeën aardig. Bij deze groen met een beetje rood erin en een mooie lichtgele kronkelende tekening.

Maar de verrassing komt als het licht goed op op het blad valt. Dan blijkt er een laagje goudkleurige korreltjes op te zitten, alsof iemand met goudpoeder gestrooid heeft.

Daarvoor lag die zaklamp erbij! En dat glazen kastje? Je moet er toch niet aan denken dat er goudgieven bij zouden kunnen.



GOUDEN ORCHIDEEËN...



Chysis aurea
Foto: Mitch



Dendrobium Golden Blossom
Foto: Max Fulchner



Oncostele Geyser Gold
Foto: Maja Dumat



Ada aurantiaca
Foto: Andreas Philipp



Cymbidium Pharaos Gold
Foto: Scott Wilson



Diuris aurea
Foto: Doug Ford

... VOOR EEN GOUDEN KRING



Chlorea aurantiaca
Foto: Pato Novoa



Phal. Mystik "Golden Leopard"
Foto: The Noggin Nogged's



Potinara Hwa Yuan "Gold"
Foto: Amanda Richards



Maxillaria aurea
Foto: Andreas Philipp



Porroglossum aureum
Foto: Eric Hunt



Cycnoches Taiwan Gold
Foto: Michael Rollinger

LANG GELEDEN – EEN HERINNERING

Al een hele tijd geleden ben ik lid geworden van de orchideeënvereniging Noord-Oost Brabant. Hoe lang ik al lid ben kan ik niet zeggen, ik weet het gewoon niet meer maar het zal zo rond de 40 jaar zijn. We hebben het een en ander met de vereniging meegemaakt, goede en slechte zaken.

Ik weet nog dat we toen bij elkaar kwamen in café Ramona ergens in het centrum van Eindhoven. Ik wist absoluut niets van orchideeën en had er niet een in huis. Waarom dan lid van de vereniging geworden?

Wel, bij mij op het werk was een Amerikaan, Bert Bouwmeester, misschien herinnert iemand zich hem nog, die voor het Amerikaanse leger in Vietnam had gevochten. Vaak hebben we met elkaar over die schokkende periode in zijn leven gesproken waarvan hij nog steeds, het was inmiddels al jaren later, een flink trauma had en vaak in de nacht in paniek het bed uitvloog.

Hij was lid van de orchideeënvereniging Noord-Oost Brabant in Eindhoven en vroeg mij om eens met hem mee te gaan en misschien ook lid te worden. Na lang aandringen van hem zijn we een keer met mee gegaan naar Eindhoven. Zo is het gekomen. We zijn er nog steeds, dat zal duidelijk zijn, en we blijven hopelijk ook nog wel even.

Hoe Bert met orchideeën in aanraking kwam is ook best een apart verhaal. Hij was een tijd gelegerd in Vietnam

in de zone tussen Cambodja en Vietnam, de zogeheten gedemilitariseerde zone. Daar was het redelijk rustig, zo vertelde hij (hij verloor er wel zijn beste kameraad op een gruwelijke wijze maar dat verhaal past hier niet). Hij lag in het oerwoud met zijn peloton en werd 's morgens wakker en keek omhoog in een boom. Boven zijn hoofd hing een enorme witbloeiende orchidee. Dat beeld is hem altijd bijgebleven en toen hij eenmaal in Nederland gesetteld was, schafte hij zich een kas aan en ging orchideeën kweken.



Door deze man ben ik, en ook Koos, besmet geraakt met het orchideeënvirus. En dat is ongeneselijk. Toen hij met de hobby stopte heb ik zijn houten kas overgenomen die jaren bij ons dienst heeft gedaan als orchideeënkas. Inmiddels is de houten kas vervangen door een aluminium exemplaar.

Ik herinner me van de eerste jaren dat wij bij de vereniging waren het iedere maand vechten was. Er werd verbaal enorm te keer gegaan door

mensen die zich verbeeldden de wijsheid in pacht te hebben. Er ging geen vergadering voorbij zonder een hoop heisa. Sommige leden hadden altijd de statuten en het huishoudelijk reglement bij de hand om aldus het zittende bestuur bij de minste afwijking van de regels op de vingers te kunnen tikken. Daar hadden we op een gegeven moment zo enorm de sch..... aan dat we niet meer naar de verenigingsavond gingen. We bleven wel lid maar niet meer actief.

Wat is het nu anders. Laten we dankbaar zijn dat we nu een goed

draaiende en nog steeds grote vereniging hebben met een prima bestuur en zonder leden die op elke slak zout leggen. Plezier beleven aan de hobby staat hier voorop en eenieder kan altijd bij de ander terecht als hij of zij eens in de problemen zit. Laten we daarom met elkaar vooruitkijken en er voor zorgen dat de vereniging blijft bloeien en groeien.

Op naar de volgende mijlpaal.

Henk de Wit



WAAROM ORCHIDEËN ALS HOBBY?

Ja, dat vroeg ik mijzelf vroeger ook af. Ik schrijf hier over ongeveer 40 jaar geleden. Toen woonde ik nog thuis bij mijn ouders. Mijn moeder had, zo goed en zo kwaad als het kon, bloemen in huis. Het liefst geplukt uit de tuin of uit de wei bij ons achter het huis. Korenbloemen, boterbloemen, margrietten, alles was welkom, ook bloemen uit de tuin, zoals dahlia's,

sierertjes of zonnebloemen. Orchideeën waren er toen nog maar weinig. Je zag ze bijna nooit, laat staan dat je er een kon kopen. Het geld werd toen wel anders besteed, zeker in een gezin met 8 personen.

Mijn liefde voor bloemen heb ik denk ik dan ook van mijn moeder. Op latere leeftijd leerde ik mijn man

kennen. We kochten na verloop van jaren een huis. Er werd natuurlijk ook getrouwd, met een echt bruidsboeket! Mijn man wist niet wat hij voor me wilde; maar IK wist dat wel. Een boeket met witte orchideeën! Heel veel, Phalaenopsis dus, met hier en daar wat groen ertussen. Ik ben mijn boeket zelf maar uit gaan zoeken, dan wist ik zeker, dat het mooi werd. En dat was het ook.



De bloemenman voelde wel aan, dat ik geïnteresseerd was in deze bloemen. Hij zou voor mij de uitgebloeide planten bewaren, en deze kon ik gratis bij hem ophalen. Ik had genoeg plaats in ons huis.

In die tijd stond een artikel in de krant over orchideeën. Men kon toen gratis een paar kringbijeenkomsten

bijwonen. Die werden toen in Waalre gehouden. Ik ben daar naartoe gegaan en wist niet wat ik zag. Daar stonden orchideeën te kust en te keur. Grote planten met grote bloemen (Vanda), maar ook kleine plantjes met kleine bloemetjes (Maxillaria), en nog veel meer. Dat had ik nog nooit gezien. Wat een schoonheid. Ik wist niet dat al deze bloemen ook tot de orchideeënfamilie behoorden.

De kringavonden die ik bezocht, waren erg leerzaam. Helaas is de club toentertijd in tweeën gedeeld en wist ik niet waar ik naartoe moest gaan. Dus werd ik gewoon bij alle twee de verenigingen lid.

Er werden avonden georganiseerd met sprekers uit het hele land. Deze mensen waren op reis geweest naar Mexico, Thailand, Peru en nog meer voor mij mijlenverre landen. Wat daar in de natuur groeit en bloeit, is schitterend. Dit was echt genieten. Ik hoorde over warme soorten orchideeën in de tropen, maar ook koudere soorten planten die hoog in de bergen van bijvoorbeeld Nepal groeien. Elke plant heeft zijn eigen leefgebied. Orchideeën komen voor op de hele aarde, behalve op de Noord- en Zuidpool. Er waren discussie avonden, planten besprekingen, en natuurlijk de loterijen. Dit gaf weer kans, om een plant te winnen.

Maar thuis aangekomen, werd mijn huiskamer toch te klein voor nog meer planten. Jammer, maar niet getreurd. We zijn na een aantal jaren vanwege werk verhuisd naar het buitengebied van Aarle-Rixtel. Daar hadden grond genoeg om een kas op te bouwen. Er werden hout, stenen, en glas geregeld. De bouw kon

beginnen. Er kwam een klein kasje van ongeveer 2 bij 3 meter met een verwarming erin. De warmte kwam, afgetakt van de varkensstal, de kas in, maar in de winter werd dit toch te koud. Mijn planten moesten in huis overwinteren.

Dit was na jaren geen doen meer. Er werd daarom een tweede kas gebouwd. Eerst een frame van 3 bij 5 meter en zeker 3 meter hoog. Glas erin, en toen alles met een heftruck op zijn plaats gezet. Verwarming hangen, tafels maken van trespas, gaas voor hangplantjes en zo van alles en nog wat. En toen kwamen de planten er weer in. Ik had plaats over, dus kon ik meer planten kopen en winnen.

In de loop van de jaren is de verzameling flink uitgebreid. Planten kwamen, maar gingen ook weer (dood). Het is bekijken en uitproberen, welke soorten bij elkaar passen qua temperatuur en zo. Er komt veel bij kijken: luchtvochtigheid, warmte, maar ook verkoeling, luchtbeweging, schermen, sproeien, ongediertevrij houden en vele andere dingen. Maar het lukt aardig en van tijd tot tijd komen er prachtige planten in bloei: Cattleya's, Oncidium, Oerstedella, Bulbophyllum, en vele, vele andere.

Op dit moment kan ik genieten van de aardorchideeën in mijn tuin. Deze trof ik een aantal jaren geleden ineens aan. Ik was met de hond aan het wandelen, toen mijn oog viel op iets groens langs de slootkant en in de wei. Bij nader onderzoek bleek het te gaan om de Epipactis helleborine. Er stonden er behoorlijk wat. Het jaar

daarop werden het er steeds meer. Nu staan er elk jaar een tiental planten, waar ik niets voor hoeft te doen. Allen maar genieten en zorgen dat de tuinman ze niet dood spuit met een of ander gif.



Regelmatig ga ik op excursie naar een orchideeënkwekerij in Nederland, België of Duitsland; met clubleden of gewoon alleen. Het is boeiend om te zien dat hier zelfs uit zaad, kleine plantjes groeien. Na een tijd zijn deze orchideeën groot genoeg, om zelf bloemen te kunnen dragen. Met een flink aantal staan ze dan te pronken in de kwekerij. In de winkel, kun je dan van alles kopen. Ik ga dan ook nooit met lege handen naar huis. Thuis aangekomen zet ik de planten met bloemen in de kamer en die zonder bloem in de kas. Bij mij staan dan ook altijd bloemen in huis; net als bij mijn moeder vroeger

Groetjes, Yvonne Beniers

IN MEMORIAM TON VAN HEST

Tom belde ons op 2 januari 2015 en sprak bijna woordelijk: "Gelukkig Nieuwjaar, enne..., ik ga dood, ik heb longvlieskanker, asbest, en dus onbehandelbaar, prognose 3 tot 9 maanden." Het was even stil aan de telefoon, en natuurlijk waren wij geweldig geschrokken. "Willen jullie mijn kas leegruimen en de planten verdelen onder de leden van de workshop Kweken leer je van elkaar? Beloof me wel dat jullie de cristata zelf houden?"

Zo begon Tom het laatste deel van zijn leven met het regelen van allerlei zaken om het voor zijn liefdes zo goed mogelijk in te richten, voor zijn innig geliefde vrouw Lucy, maar ook voor zijn geliefde planten.

Dat was typisch Tom, vooral eerst aan anderen denken!

Tom was gul, hij gaf heel vaak planten weg of kwam met stekken op de proppen. Laten keuren was niets voor hem, hij genoot het liefst samen met Lucy van zijn fraaie planten en liet ze meestal alleen aan zijn intimi zien.

De Coelogyne cristata, ooit door ons als miezerige stek aan hem gegeven, was uitgegroeid tot een fantastische plant, met bulben als grote eieren, glanzend door de liefderlijke verzorging.

Als hommage aan hem hebben wij de plant in februari ter keuring aangeboden met als waanzinnig resultaat een 9.6 en ook nog plant van de maand! Hoe kan het ook anders, talloze bloemstengels met soms niet 4 of 6 bloemen per stengel, maar tot 14 bloemen per stengel! Hij wist van niks van die keuring, maar was er achteraf wel geweldig trots op en was er ondanks al zijn ellende zeer gelukkig mee.

Tom stond altijd paraat bij het opbouwen van tentoonstellingen en was daar altijd bereid om belangstellenden enthousiast te informeren over het wel en wee van de orchideeën.

Tom heeft de laatste maanden van zijn leven nog veel zaken kunnen regelen om het anderen makkelijker te maken. Typisch Tom dus, ook tot zijn laatste snik aan anderen denken!

Op 19 augustus 2015 was alles klaar en hoefde het voor Tom niet meer.

Gek, toen wij verschillende clubleden belden om het overlijden van Tom door te geven hoorden wij van hen: "we dachten al dat het voorbij is, Toms plantje bloeit bij mij en dat zou pas over 3 maanden moeten." Of is dat toch niet zo gek, zouden planten zich toch zo met hun baasje verbonden kunnen voelen?

De cristata staat inmiddels weer bij ons en is nu met afstand onze favoriete plant en zal voortaan heten: Coelogyne cristata var. "take care of me".

Dank je wel Tom, vooral omdat je er altijd voor ons was.



Ineke en Peter Stompff.

KEURING JULI 2015

Beginners:

Arno Janssen

Euchile mariae	8,8 D
Phymatidium tillandsioides	8,4 D
Euchile mariae x citrina	8,2 D
Euchile citrina	7,8 D
Trichocentrum lindenii	7,8 D

Fam. Teurlincx

Vascostylis Lou Sneary	8,1 D
Ascocentrum miniatum x Vanda lilacina	7,8 D
Vascostylis Janice Allison	7,6 D
Gongora leucochila	7,5 D
Vanda Kulwadee Fragrance "Black Spot"	7,4
Vanda Sunanda Magic Yellow	7,0
Promenaea Cameleon	6,7

Hans Strijb

Doritis pulcherima alba	7,7 D
Dendrobium Nora Tokunaga	6,9

Gevorderden:

Fam. Stompff

Vanda hybride paars	7,4
Vanda hybride geel	7,0

Jos verhoeven

Hormidium vitellina	7,7
Miltonia regnellii	7,1

Superkwekers:

Fam. Coenen

Psychopsis Mariposa	7,9
Bulbophyllum lobbii	7,7



PLANT VAN DE MAAND JULI 2015

De publieksprijs voor de plant van de maand ging in juli naar de fam. Teurlinckx voor een mooi exemplaar van *Gongora leucochila*. Proficiat!

Plant van de maand juli 2015 © Kring NOB



AGENDA 2015

- 18-20 sept: 18. Würzburger Orchideenschau, Würzburg, Duitsland
19 sept: Jubileumtentoonstelling Kring Noord-Oost Brabant, Best
25-27 sept: Orchideen-Ausstellung Bergkamen-Heil, Duitsland
3 okt: Najaars Orchideeëndag NOV, Botanische Tuinen, Utrecht
23-24 okt: Open dagen Jan van der Linden Orchideeën, Brakel
30-31 okt: Orchideeën Extravaganza, Stichting EPRIC, Huissen
31 okt – 1 nov: Jubileumtentoonstelling Kring Hart van Brabant, Intratuin, Tilburg

BEREIKBAAR

voorzitter	Huub Boesten	06-53258929	voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris	Gerard de Puit	0499-373816	secretaris@orchidee-brabant.nl
penningm.	Koos de Wit	073-5321664	penningmeester@orchidee-brabant.nl
bibliotheek	Jan Evers	0413-367362	bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
evenementen	Wim Crins	06-83365414	activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten	Sjors Teurlincx	06-23250947	activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
kringblad	Niek Hanckmann	073-6577044	redacteur@orchidee-brabant.nl
potmateriaal	Henk de Wit	073-5321664	jfgdewit@home.nl
kweekgroep	Huub/Sjors		
keuring	Jos Janssen	0412-451027	

Kringblad van Orchideeën Vereniging NO-Brabant.

Jaargang 33 nr. 8, september 2015 – jubileumeditie

Redactie: Niek Hanckmann. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl

Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664

Drukker: RICOH, DAF, Eindhoven

Verzending: Huub Boesten

Aan dit nummer werkten mee:

Yvonne Beniers, Huub Boesten, Wim Crins, Albert Maas, Gerard de Puit, Peter en Ineke Stompf, Sjors Teurlincx, Henk de Wit

Lidmaatschap: Contributie per jaar voor de Kring € 23,-

t.n.v. Orchideeënkring NO-Brabant te Nuland

IBAN: NL65 INGB 0003268332.

Kring NO-Brabant is één van de 19 kringen binnen de Nederlandse Orchideeën Vereniging (NOV).

ORCHIDEEËN WUBBEN

Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's

Botanische orchideeën, de meeste uit zaad gekweekt; en hybriden

- Oppetmaterialen
- Diverse soorten meststoffen
- Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking

Prijslijst schriftelijk aanvragen

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van
10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur

Tolakkerweg 162
3739 JT Hollandsche Rading
Telefoon: 035-5771222 – Fax: 035-5772103

Orchideeënkwekerij

J. van der Linden
Engsteeg 2 te Brakel
Telnr: 0418-671686

www.orchideeenvdlinden.nl



Openingstijden:

**van maandag t/m donderdag graag even bellen voor u ons een bezoek
brengt i.v.m. eventuele afwezigheid.**

**Vrijdag en zaterdag zijn wij open van 10.00 tot 17.00 Zondagen en
feestdagen zijn wij gesloten**